

## **Ροχίνγκιας (Μιανμάρ): Το Γεωπολιτικό Αφήγημα της Ανθρωπιστικής Κρίσης**

### **Περίληψη**

Ο λαός των Ροχίνγκιας είναι εθνότητα που ζει στην πολιτεία Ράκαϊν της Μιανμάρ (Βιρμανία) με καταγωγή από τη Ινδία, στην περιοχή της Βεγγάλης.

Η Μιανμάρ ενώ αποτελεί κράτος με όχι προφανείς ιδιαιτερότητες, εμφανίζεται να καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πλανητικό γεωστρατηγικό σχεδιασμό, στην παρούσα συγκυρία. Η ανάλυση μελετά την τρέχουσα περίοδο με ένα βάθος δεκαετίας, με πεδίο ανάλυσης, την γεωπολιτική.

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματά της μελέτης, σχετίζονται με την διερεύνηση του ζητήματος της ανθρωπιστικής κρίσης, του πληθυσμού των Ροχίνγκιας, αν και κατά πόσο αυτά, αποτελούν ένα πραγματικό πρόβλημα ή αν είναι μέρος του «μεγάλου παιχνιδιού», σε σχεδιασμούς που ξεπερνούν το ίδιο το ζήτημα αυτό καθεαυτό, δηλαδή των εθνικών διώξεων.

Η μελέτη καταδεικνύει, ότι στην πραγματικότητα οι Ροχίνγκιας αποτελούν απλώς την αιτία (πιθανώς υποκινούμενα αναδεδειγμένη), που στόχο έχει την χρησιμοποίηση της Μιανμάρ στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό, από την πλευρά του ισχυρότερου διεθνούς παράγοντα, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διερευνάται αρχικά η ταυτότητα του λαού των Ροχίνγκιας και της χώρας. Προσεγγίζονται οι μεγάλες γεωπολιτικές τάσεις στις οποίες ενέχεται η Νοτιοανατολική Ασία. Αναλύεται η εμπλοκή των πρωταγωνιστών στην διαμάχη της παγκόσμιας ισχύος σε σχέση με τις τοπικές παραμέτρους και καταληκτικά αναδεικνύεται η εργαλειοποίησή τους σε ένα μεγαλύτερο γεγονός από αυτό που εμφανίζεται, ως εθνικιστική κρίση.

**Λέξεις κλειδιά:** Ροχίνγκια, Μιανμάρ, Ανθρωπιστική κρίση, Γεωστρατηγική, Γεωπολιτική

### **Το έναυσμα**

Τον Αύγουστο του 2017 τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φέρνουν εσπευσμένα και επίμονα στο ευρύ κοινό μια μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστική κρίση που αφορά την άγνωστη μέχρι τότε στο ευρύ κοινό, εθνότητα Ροχίνγκιας στην πολιτεία Ράκαϊν της Μιανμάρ (Βιρμανία). Η κρίση είναι συνέχεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του στρατού της χώρας, η οποία προκαλεί την μαζική έξοδό τους με ότι δραματικό αυτό συνεπάγεται.

Στους μήνες που ακολουθούν μια ακόμα είδηση το λιγότερο ασυνήθιστη, σχετική πάλι με την Μιανμάρ έρχεται στην επιφάνεια. Ζητείται επίμονα από το Νόμπελ Ειρήνης (1991), την Αούνγκ Σαν Σού Κι (Μιανμάρ), να παρέμβει στην τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση, με την απειλή, από μερίδα των μέσων, της ανάκλησής του βραβείου, καθιστώντας την απονομή ενός Νόμπελ υπόχρεο σε ένα συγκεκριμένο συμβάν.

### **Ποια είναι τη ταυτότητα της χώρας των Ροχίνγκια, η Μιανμάρ;**

Η ιστορία της Μιανμάρ (Βιρμανίας), είναι αρχαία και αρκετά περίπλοκη. Παρ' ότι λαμβάνει χώρα εντός των σημερινών γεωγραφικών συνόρων της χώρας, περιλαμβάνει και λαούς γειτονικών κρατών, Κίνας, Ινδίας, Λάος, Ταϊλάνδης και αργότερα των αποικιακών δυνάμεων Πορτογαλίας, Γαλλίας και ιδιαίτερα της Βρετανίας.

Ένας σημαντικός αριθμός βιρμανικών εθνικών μειονοτικών κρατιδίων ή βασιλείων καταλαμβάνουν το γεωγραφικό χώρο που περικλείεται από τα σημερινά σύνορα της χώρας, στη διάρκεια του 19ού αιώνα. Για πάνω από μισό αιώνα (1824-1886), η Βρετανία αφού

κατέκτησε τη Βιρμανία την ενσωμάτωσε στην Ινδική Αυτοκρατορία. Η Βιρμανία διοικήθηκε ως επαρχία της Ινδίας μέχρι το 1937, όταν γίνεται αυτόνομη βρετανική, αποικία, ενώ το 1948, απέκτησε την εθνική της ανεξαρτησία. Η χώρα έκτοτε βίωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στρατιωτικής διακυβέρνησης μέχρι το 1916 όταν ορκίστηκε η πρώτη εκλεγμένη κυβέρνηση της.

Η Βιρμανία έχει έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα, 676.578 km<sup>2</sup> με πληθυσμό 53.582.855 (2017), και ΑΕΠ 1.275 \$ (2016), 141<sup>η</sup> θέση. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Βιρμανίας αν και ασταθής, είναι ιδιαίτερα υψηλός μετά το 2011, κυμαινόμενος μεταξύ 6% και 7,2%. Οι άφθονοι φυσικοί πόροι και το νέο εργατικό δυναμικό της Βιρμανίας δείχνουν μια δυναμική στις δυνατότητες της χώρας. Το βιοτικό επίπεδο παραμένει χαμηλό ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Περίπου το 26% των 51 εκατομμυρίων ανθρώπων ζει σε συνθήκες φτώχειας ενώ είναι η πιο πλούσια χώρα στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Μεκόνγκ όσον αφορά τους φυσικούς πόρους.

### Τα ερωτηματικά

Ερευνώντας τα ζητήματα που έφεραν στην επιφάνεια με επιτακτικό έντονο και μαζικό τρόπο τα διεθνή Μέσα, τίθενται μία σειρά ερωτημάτων σε διαφορετικά κατευθύνσεις που αφορούν την εθνοτική, θρησκευτική, προσφυγική, ανθρωπιστική κρίση και εν τέλει την ίδια την ταυτότητα του λαού των Ροχίνγκια.

### Η εθνοτική κρίση

Μια εθνοτική σύγκρουση είναι μια σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσότερων εθνοτικών ομάδων. Στις ώριμες πολυεθνικές κοινωνίες, αυτές οι συγκρούσεις είναι θεσμοθετημένες, και οι οποίες μέσα σ' αυτό το πλαίσιο διασφαλίζουν ότι οι εθνοτικές ομάδες μπορούν να διατυπώσουν τα αιτήματά τους με ειρηνικό τρόπο (Varshney – Ashutosh, 2007). Αναφορικά με τους Ροχίνγκια, ενώ τα διεθνή μέσα αναφέρονται μεταξύ των άλλων σε εθνοκάθαρση, η πραγματικότητα της Βιρμανίας μάλλον χαρακτηρίζεται από το αντίθετο. Η χώρα είναι μία από τις μοναδικές περιπτώσεις, τηρουμένων των αναλογιών, που τα εθνοτικά ζητήματα είναι ενταγμένα σε ένα προσεγγμένο θεσμικό πλαίσιο. Η Μιανμάρ, έχει αναπτύξει μια πραγματική εθνική ταυτότητα και εθνική συνειδητοποίηση πολύ πριν δημιουργηθούν τα πρώτα ευρωπαϊκά εθνικά κράτη.

Η Μιανμάρ είναι ένα κράτος με εξαιρετικά μεγάλη εθνική ποικιλία. Είναι αναγνωρισμένες επίσημα από τη βιρμανική κυβέρνηση, 135 διαφορετικές εθνοτικές ομάδες οι οποίες ομαδοποιούνται σε οκτώ "μεγάλες εθνοτικές φυλές". Οι Ροχίνγκια ανήκουν στην φυλή Ράκαϊν (Rakhine), η οποία είναι μία μικρή ποσοτικά φυλή, κατέχοντας το 6,2 % του συνόλου από τις 8 φυλές, και απαρτίζεται με τη σειρά της από 7 εσωτερικές εθνικές ομάδες Ράκαϊν [Rakhine, Kamein, Kwe Myi, Daingnet, Maramagyi, Mro (Wakim), Thet]. Δηλαδή αποτελούν ένα μόνο μέρος αυτού του 6,2 %, δηλαδή το 2,17% (1.090.000).

Η κοινότητα αυτή είναι σχετικά νέα στην Βιρμανία σε σχέση με τις άλλες εθνότητες. Ο λαός αυτό αυξήθηκε ταχέως κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας, διπλασιάζοντας τον αριθμό του μεταξύ 1880 και 1930. Η επέκταση της καλλιέργειας ρυζιού και οι ανάγκες μεταλλευτικών αναγκών απαιτούσαν εργατικό δυναμικό και για το λόγο αυτό μεταφέρθηκαν μουσουλμάνοι εργαζόμενοι από τη γειτονική Βεγγάλη (σημερινό Μπαγκλαντές), στην περιοχή Ράκαϊν, από την Βρετανική διοίκηση στην οποία υπάγοντας η Βιρμανία.

### Κρατίδιο Ράκαϊν Πληθυσμός

Σύνολο (Καταμετρημένοι + Εκτίμηση)	Καταμετρημένοι	Εκτίμηση
<b>3.188.807</b>	2.098.807	1.090.000

The 2014 Myanmar population and housing census

## Η θρησκευτική κρίση

Η θρησκεία, το άλλο αναφερόμενο ως συστατικό της κρίσης, αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό παράγοντα στην Βιρμανία διαχρονικά. Το μεγαλύτερο μέρος τους οι Βιρμανοί είναι Βουδιστές με κατεύθυνση τον Θεραβάντα-Βουδισμό που εμφορείται από έναν χαρακτήρα κοινωνικής ισότητας. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να την ιδιαίτερη συμβολή του στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Κατά παράδοση ο νεανικός πληθυσμός εισέρχεται στις τάξεις του βουδιστικού μοναχισμού μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, να συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση του εγγραμματοσύνου της χώρας. Η Μιανμάρ παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ποσοστό εγγραμματοσύνης 92,7% (2008-2012), και αυτό με την ιδιαίτερη συμβολή της θρησκείας (UNISEF, 2013).

Οι Ροχίνγκια στην πλειονότητά τους, είναι μουσουλμάνοι και αποτελούν μέρος του συνόλου των μουσουλμάνων της χώρας. Στην απογραφή του 2014 οι Μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν 4,3% των θρησκευτικών ομάδων, από τους οποίους στην εθνότητα των Ροχίνγκια οι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν το 2,17 % των 51 εκατομμυρίων Βιρμανών. (1.118.731).

### Μιανμάρ θρησκευτική κατανομή

Θρησκ.	Σύνολο	Βουδισμός	Χριστιανισμός	Ισλάμ	Ινδουισμός	Ανιμισμός	Άλλες	Καμία
Σύνολο Χώρας	51.486.253	45.185.44987.	3.172.479	2.237.495	252.763	406.045	82.825	30.844
		9%	6.2%	4,3%	0.5%	0.8%	0.2%	0.1%
Ράκαϊν	2.098.807	2.019.370	36.791	1.118.731	9.791	2.711	759	654

Ισλάμ καταμετρημένοι: 28.731 + εκτιμώμενοι: 1.090.000 = σύνολο 1.118.731 / 2,17% της χώρας / 35,1% του Ράκαϊν

The 2014 Myanmar Population and Housing Census, The Union Report Census Report Volume 2, 2015

Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR (July 2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Report Volume 2-C. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR. pp. 12–15.

Πρόσφατο άρθρο με τον εύγλωττο τίτλο «η θρησκεία δεν είναι τη μόνη αιτία για τον κυνήγι των Ροχίνγκια» αφήνει αρκετές αιχμές στο ότι το ζήτημα της θρησκευτικής κρίσης δεν είναι ανάλογο ούτε της έντασης ούτε της έκτασης με την οποία εμφανίζεται στα διεθνή μέσα (Forino - von Meding – Johnson, 2017).

Η ειδησεογραφική επικαιρότητα να προτρέπει σε μία απλοϊκή ανάγνωση της καταπίεσης. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην συγχέουμε τη μουσουλμανική ταυτότητα, και τον Ισλαμισμό. Η μουσουλμανική ταυτότητα αφορά και άλλες εθνικές ομάδες (στη Βιρμανία). Το ότι δέχονται επίθεση οι Ροχίνγκιας αφορά κυρίως αυτούς των οποίων η ταυτότητα σχετίζεται με την καταγωγή τους από την Βεγγάλη (Μπαγκλαντές σήμερα). Οι μουσουλμάνοι άλλων εθνοτήτων που ζουν στη Βιρμανία, δεν ανησυχούν ιδιαίτερα» (Bernard Godard στο Renand Camille, 2017). Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε τόσο αβίαστα για θρησκευτική κρίση. Για μεμονωμένα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ίσως ναι, στην παρούσα συγκυρία, το 2017, όπως και στις αρχές του 2012, όταν ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ μουσουλμάνων Ροχίνγκια και βουδιστών, στο κρατίδιο του Ράκαϊν. Αυτό ίσως αποτελεί ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Αν δηλαδή υπάρχει συστηματικότητα θρησκευτικών διώξεων και γιατί.

### Προσφυγική κρίση ή ο νομαδισμός των παρίας;

Σχετικά με την προσφυγική κρίση η οποία προκλήθηκε από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «ενάντια» στους Ροχίνγκιας, τα γενικότερα δεδομένα δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αυτής της εθνότητας δεν έχουν απαραίτητα αίτιο κάποιο έκτακτο γεγονός όπως το συγκεκριμένο. Διαχρονικά η οι μετακινήσεις, των Ροχίνγκιας έχουν χαρακτήρα συνεχή και συστηματικό μέσα στον χρόνο σε απομακρυσμένες και όμορες χώρες χωρίς κάποια έκτακτη αιτία όπως και αυτή στην παρούσα περίπτωση.

Οι συγκεκριμένη εθνότητα, είναι κάτι αντίστοιχο των γνωστών μας Ρομά, χαρακτηρίζονται από μία εγγενή κινητικότητα, μία μορφή νομαδικού τρόπου ζωής, εξού και ο χαρακτήρας του απάτριδα. (Oberti, 2012). Οί Ροχίνγκια ανήκουν στην κατώτερη κάστα της Ινδουιστικής

κοινωνίας, τους παρίες ή Ανέγκιχτους ή ακόμα και σε άτομα εκτός του συστήματος των καστών. Εντός της ινδικής παράδοσης υπόκεινται σε ιδιαίτερους κοινωνικούς περιορισμούς, πολύ συχνά μάλιστα θεσμοθετημένους. Ο νόμος περί ιθαγένειας που θεσπίστηκε το 1982 από τη Βιρμανία δεν συμπεριλάμβανε τους Ροχίνγκια σε μία από τις 135 εθνότητες λαμβάνοντας υπ' όψιν την μη εθνική αρχική τους εντοπιότητα και την όχι σταθερή τους εγκατάσταση. Οι Ροχίνγκια πράγματι δεν είναι αυτόχθονες Βιρμανοί. Η παρουσία τους είναι αποτέλεσμα της αποικιοκρατικής πολιτικής. Ονομάζονται περιφρονητικά "Βεγκαλέζοι" από τους Βιρμανούς, οι οποίοι τους θεωρούν παράνομους μετανάστες, από το γειτονικό Μπαγκλαντές. Αυτή η μουσουλμανική κοινότητα στο κρατίδιο Ράκαϊν διπλασιάστηκε τη δεκαετία του 1880 -1930 κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας. Η ανάπτυξη της καλλιέργειας ρυζιού απαιτούσε μεγάλο εργατικό δυναμικό, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από μουσουλμάνους από τη γειτονική Βεγγάλη υπό Βρετανική κυριαρχία.

### Το αίνιγμα πληθυσμού των Ροχίνγκια

Οι ανθρωπιστικές κρίσεις αναφέρονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τις οποίες μεγάλες ομάδες πληθυσμού, παύουν να έχουν πρόσβαση σε θεμελιώδεις ανάγκες, όπως σίτιση, ύδρευση, υγιεινή, κατοικία, ασφάλεια κ.λ.π. οπότε και καθίσταται αναγκαία η λήψη έκτακτων μέτρων για το περιορισμό των συνεπειών. Το μέγεθος του επηρεαζόμενου αριθμού ανθρώπων είναι το βασικό χαρακτηριστικό που μετατρέπει μια οποιαδήποτε κρίση σε ανθρωπιστική κρίση.

Σε μία προσπάθεια ανίχνευσης του μεγέθους των μετακινηθέντων Ροχίνγκια αναδύεται το γεγονός ότι ο πληθυσμός των Ροχίνγκια είναι ένας πληθυσμός «φάντασμα» και ιδιαίτερης «ελαστικότητας». Ο καταγεγραμμένος στην τελευταία απογραφή της χώρας (2014), για το κρατίδιο του Ράκαϊν όπου βρίσκονται οι Ροχίνγκια είναι μόλις 28.731. Στην απογραφή ο αριθμός του κρατιδίου Ράκαϊν συμπληρώνεται από έναν κατ' εκτίμηση αριθμό που ανέρχεται στους 1.090.000 ανθρώπους. Χωρίς να αναφέρεται στην έκθεση το όνομα των Ροχίνγκια, εκτιμάται ότι αυτός είναι και ο αριθμός τους.

Στις αναφορές από μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς Unesco, BBC, Aljazeera κ.λ.π., σχετικά με τις «προσφυγικές» ροές στην κρίση του 2017, αριθμός τους στην Βιρμανία κυμαίνεται μεταξύ 400-700 χιλιάδων. Τα περιθώρια λάθους στις εν λόγω καταμετρήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ο συνολικός πληθυσμός τους κυμαίνεται από 1.424 000 – 3.000.000 (περιθώριο λάθους: 50%), ενώ αυτός εντός της χώρας από 487.000 – 700.000 (περιθώριο λάθους: ± 50%).

Οι Ροχίνγκια εκτός Μιανμάρ εμφανίζονται στα ΜΜΕ να ξεπερνούν το σύνολο της εθνότητας τους. Δηλαδή κατά τους αριθμούς δεν πρέπει κανείς να έχει μείνει στη χώρα! Δεν είναι επίσης καθαρό αν ο πληθυσμός εκτός Μιανμάρ που φέρεται ως προσφυγικός, είναι όντως ή είναι μετανάστες μόνιμα διαμένοντες στην αλλοδαπή. Ούτε ξέρουμε αν η μετακίνηση έγινε από την Μιανμάρ ή από την χώρα καταγωγής τους το Μπαγκλαντές.

Κάθε μία πηγή δίνει το δικό της αποτέλεσμα. Κάποιες πηγές συμφωνούν σε έναν συνολικό αριθμό, όχι όμως στις επιμέρους μετρήσεις (εντός ή εκτός της χώρας). Άλλες πηγές δεν συμφωνούν στον ίδιο συνολικό αριθμό (±2.500.000), δίνοντας μικρότερη μέτρηση (1.547.778 –2.000.000) (Mathieson, 2009, 3), ενώ άλλοι οργανισμοί τους ανεβάζουν πάνω από 2 εκατομμύρια (World Population Review 2018, The World FactBook 2018). Ένα ένα αθροιστικό αίνιγμα.

Για τους εκτός Βιρμανίας, οι Human Rights Watch, BBC, Reuters, Aljazeera, για το 2018, δίνουν 947.000,στη χώρα αρχικής καταγωγής τους το Μπαγκλαντές, ένα μεγάλο μέρος στην Σαουδική Αραβία (500.000), το Πακιστάν (350.000), την Μαλαισία (350.000) και πολύ μικρότερους πληθυσμούς σε μια σειρά άλλων χωρών. Ως αριθμός τους στην Μιανμάρ αναφέρεται 400.000.

Τα επίσημα κρατικά στοιχεία της Βιρμανίας δίνουν για τους Ροχίνγκια εντός της χώρας δίνουν 1.090.000.

Σε κάθε περίπτωση οι τελευταίες μετακινήσεις των Ροχίνγκια, παρά τα λεγόμενα στα ΜΜΕ ήταν περισσότερο αποτέλεσμα πανικού και φυγής από τα πεδία των μαχών μεταξύ του Στρατού Σωτηρίας των Ροχίνγκια του Ράκαϊν (ARSA) και τον στρατό της Βιρμανίας (Reuters Japan, 2017).

### 2017. BBC - AljAZERA: Εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των Ροχίνγκια

	Πρόσφυγες/μετανάστες	Στην Μιανμάρ	Σύνολο
<b>BBC (2017)</b>	<b>2.090.000</b>	<b>484.000</b>	<b>2.574.000</b>

#### Following Myanmar's fleeing Rohingya

Since the late 1970s, more than one million Rohingya have fled Myanmar due to widespread persecution.



#### Spread of Rohingya inside and outside Myanmar



<b>AljAZERA (2017)</b>	<b>1.750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.450.000</b>
------------------------	------------------	----------------	------------------

### Ροχίνγκια Διασπορά ή προσφυγικές ροές!

Μπαγκλαντές	Σ.Αραβία	Μιανμάρ	Πακιστάν	Μαλαισία	Εμιράτα	Ινδία	ΗΠΑ	Ταϊλάνδη	Ινδονησία	Νεπάλ	Καναδάς	Ιρλανδία	ΣρίΛανκα
947.000	500.000	400.000	350.000	150.000	50.000	40.000	12.000	5.000	1.000	200	200	104	36

Πηγή: Human Rights Watch, BBC, Reuters, Aljazeera 2017

### Αούν Σάν Σού Κί, ένα «franchise» Νόμπελ Ειρήνης;

Η στάση επίσης της δύσης απέναντι στην Αούν Σάν Σού Κί σημαντικής πολιτικής προσωπικότητας τη βιρμανικής πολιτικής σκηνής, θέτει μία σειρά ερωτήματα. Γεννημένη το 1945 στη Γιανγκόν, κόρη ενός εκ των ηγετών της Βιρμανική ανεξαρτησίας στρατηγού Αούνκ Σαν, η οποίος δολοφονείται όταν η ίδια είναι δύο ετών. Μετά τις σπουδές της στην Ινδία και τα μεταπτυχιακά της στην Αγγλία δουλεύει στον ΟΗΕ όπου γνωρίζει τον άνδρα της Άγγλο γόνο διπλωματών. Το 1988, ιδρύει το κόμμα Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (NLD), αντίθετο στη δικτατορία. Το 1990, κερδίζει τις εκλογές που ακυρώνονται από τη στρατιωτική κυβέρνηση και τίθεται σε κατ'οίκον περιορισμό.

Κατά τη διάρκεια του περιορισμού της, απολαμβάνει μίας εξαιρετικής διεθνούς υποστήριξης. Στα δυτικά μέσα ενημέρωσης αντιπροσωπεύει την ελευθερία, αποτελεί μία φυλακισμένη ηρωίδα, την προσωποποίηση της δημοκρατία στη Μιανμάρ. Το 1990 της απονέμεται το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης, το βραβείο Ράφτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1991 το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Απελευθερώνεται το 2010. Κερδίζει τις εκλογές το 2012 είναι η de facto επικεφαλής της κυβέρνησης χωρίς να να προΐσταται πολιτικά της χώρας.

Από το 2016 όμως άρχισε να αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής σε όλο τον δυτικό κόσμο με αφορμή την παθητικότητα της απέναντι στις βιαιοπραγίες του στρατού κατά των Ροχίνγκια σε σημείο που να αμφισβητείται η ιδιότητάς της ως Νόμπελ Ειρήνης και να ζητείται η ανάκληση του Βραβείου. Η Σού Κί, παρά την τεράστια πίεση, γνωρίζοντας πολύ καλά τα του εσωτερικού της χώρας, αντιμετωπίζει το γεγονός με πολύ ρεαλισμό σκεπτόμενη ίσως ότι η δυσαρέστηση του 25% της αντιπολίτευσης (στρατιωτικοί), θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα με απρόβλεπτα αποτελέσματα και τηρεί μια στάση ρεαλισμού, συγκρατώντας τις πολιτικές ισορροπίες με αφορμή τους έντονους κλυδωνισμούς στο ζήτημα Ροχίνγκια.

## **Εάν οι κρίσεις δεν είναι πραγματικές, ποιες είναι οι αιτίες ανάδειξης του ζητήματος Ροχίνγκια στο παγκόσμιο προσκήνιο;**

Όταν τον Αύγουστο του 2017 η κυβέρνηση της Μιανμάρ προχωρά σε «εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», η παγκόσμια κοινή γνώμη πληροφορείται ότι είναι ο στρατός αυτός προκάλεσε μαζική έξοδο των Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές. Μία πιο προσεκτική έρευνα, ακόμα και στα ίδια τα μέσα που μεταφέρουν την πληροφορία, θα διαπιστώσει ότι οι ενέργειες του Βιρμανικού στρατού ήταν απάντηση σε μια σχεδιασμένη επιχείρηση συντονισμένων επιθέσεων με στόχο τουλάχιστον 20 αστυνομικών φυλακίων και μίας στρατιωτική βάση στο κρατίδιο Ράκαϊν από τον αντάρτικο Στρατό Σωτηρίας των Ροχίνγκια του Ράκαϊν (ARSA) με αποτέλεσμα το θάνατο 12 αξιωματικών.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην επιφάνεια μια τέτοια πρόκληση από τον ARSA. Τον Οκτώβριο του 2016 η κοινή γνώμη μαθαίνει ότι ο στρατός της Μιανμάρ καταστέλλοντας τους Ροχίνγκια προκαλεί την έξοδο 87.000 τους στο Μπαγκλαντές. Και πάλι η είδηση είναι αντιστρόφως ανάλογα κοινοποιημένη. Είναι και ο ARSA ο οποίος με 300 άνδρες επιτίθεται στη συνοριογραμμή Μιανμάρ – Μπαγκλαντές σκοτώνοντας 9 αστυνομικούς προκαλώντας όπως είναι φυσικό την αντίδραση του συντεταγμένου βιρμανικού κράτους (Usaid Siddiqui 2016).

Ο Στρατός Σωτηρίας των Ροχίνγκια του Ράκαϊν εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των Ροχίνγκια;

Ο Στρατός Σωτηρίας είναι μια ένοπλη ομάδα από Ροχίνγκια, η οποία δραστηριοποιείται στην πολιτεία Ράκαϊν. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2013, μετά τις ταραχές στο κρατίδιο Ράκαϊν το 2012 με το όνομα Κίνημα Πίστης (Harakah al-Yaqin). Ενεργοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και μετά τον Αύγουστο του 2017 έγινε γνωστός μετά τις μάχες της με τον στρατό της Βιρμανίας. και ήταν η πραγματική αιτία προσφυγικής μετακίνησης για την αποφυγή των μαχών κατά το Reuters. Η κυβέρνηση της Βιρμανίας ισχυρίζεται ότι ο ARSA εμπλέκεται σε ξένα δίκτυα ισλαμικής χρηματοδότησης και θεωρείται τρομοκρατική ομάδα από τη βιρμανική κυβέρνηση.

*Ποιος είναι ο ηγέτης του Στρατού της Σωτηρία.* Στην ηγεσία της Στρατού Σωτηρίας βρίσκεται ο Άτα Ουλάχ (Ata Ullah), ένας Ροχίνγκια γεννημένος στο Καράτσι του Πακιστάν. Οι γονείς του δηλώνουν ότι μετανάστευσαν από το Ράκαϊν, λόγω θρησκευτικών διωγμών, την δεκαετία του 1960 (Wikipedia 2018). Η οικογένεια του Ουλάχ στην συνέχεια μετακινήθηκε στη Μέκκα (Σαουδική Αραβία), όπου ο ίδιος φοιτά σε ιεροσπουδαστήριο και υπηρετεί αργότερα σαν ιμάμης στην κοινότητα των μεταναστών Ροχίνγκια (η Σαουδική Αραβία φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών Ροχίνγκια μετά το Πακιστάν).

*Γιατί έχει σημασία το πέρασμά του Ουλάχ από την Σαουδική Αραβία;* Η Σαουδική Αραβία αποτελεί το βασικό προπύργιο της εργαλειοποίησης του Ισλάμ από τα δυτικά στρατηγικά συμφέροντα με αρνητικό και θετικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα μουσουλμανικές δυνάμεις άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο των περιφερειακών περιοχών. Η οικογένεια Σαούντ (Saud) στη σημερινή Σαουδική Αραβία, ωθήθηκε να αντιληφθεί από την τότε παγκόσμια υπερδύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου, να δει σε μία αντιδραστική ισλαμική σχολή σκέψης τον Ουχαμπισμό, μια μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει και να διατηρήσει την εξουσία, με τα ανάλογα ανταλλάγματα προς την Δύση. Ποια είναι η κεντρική ιδέα του νεωτερισμού, του ριζοσπαστισμού στον Ουχαμπισμό; Ο εκδημοκρατισμός, το Πολιτικό Ισλάμ, μία αρχή αντίθετη στο πραγματικό Ισλάμ που είναι θεοκρατικό. Το πραγματικό Ισλάμ αντιτίθεται στον φιλελευθερισμό στον σοσιαλισμό κλπ, είναι θεοκρατικό-κανονιστικό καθεστώς. Ο Αλ Σαούντ έκανε την Ουχαμπιτική αίρεση επίσημη ιδεολογία της Σαουδικής Αραβίας και η οποία έκτοτε είναι ο ιστορικός σύμμαχος της τότε αγγλικής υπερδύναμης και της σημερινής αμερικανικής. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τον άμεσο χρηματοδότη-χορηγό των ισλαμικών κινημάτων ανά τον κόσμο, ισορροπώντας μεταξύ των δικών της στρατηγικών συμφερόντων και των δυτικών της συμμάχων.

Το πέρασμα του Ουλάχ, και η ενεργός εμπλοκή στις θρησκευτικές δομές της Σαουδικής Αραβίας φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό πέρασμα (Lewis, 2016). Οι αρχές του Στρατού Σωτηρίας υιοθετούν πλήρως την λογική του ριζοσπαστικού, μεταρρυθμιστικού, πολιτικού Ισλάμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ARSA δηλώνει ότι είναι μια εθνικιστική ανταρτική ομάδα (πολιτική), και αρνείται ότι αποτελεί έναν ισλαμική στρατό, τζιχαντιστική ομάδα (θρησκευτική), δηλώνοντας ότι κύριο στόχος της είναι πολιτικός δηλαδή η απελευθέρωση του κρατιδίου Ράκαϊν από ο καταπιεστικό καθεστώς της Βιρμανίας (Korybko , 2015).

*Μπαγκλαντές, το επόμενο συγκοινωνών δοχείο.* Τα γνωστά ισλαμιστικά κινήματα ΙΣΙΣ, Μπόκο-Χαράμ, Αλ-Καιντα, αποτελούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, του πολιτικού Ισλάμ. Η Αλ-Κάιντα έχει ιδιαίτερη σχέση με το Μπαγκλαντές, τη χώρα καταγωγής των Ροχίνγκια. Το Μπαγκλαντές είναι κράτος δημιούργημα της Βρετανίας, όπως και το Πακιστάν, για να διασπαστεί όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα, ο ινδικός γίγαντας μετά την ανεξαρτοποίησή του. Το 1972 το Μπαγκλαντές βάσισε το πρώτο του σύνταγμα σε δημοκρατικές αρχές και τον κοσμικό χαρακτήρα σύντομα μετατράπηκε ένα δεσποτικό ισλαμικό κράτος, με τη χρήση του Ισλάμ ως μέσο πολιτικού ελέγχου από τον στρατό. Αυτό δημιούργησε τη βάση ανάπτυξης ριζοσπαστικών ισλαμικών κινήσεων τα οποία χρηματοδοτούνταν από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ (βάση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας: παράλληλη πτέρυγα του ριζοσπαστικού Ισλάμ), με αντίτιμο την εξάπλωση του ριζοσπαστικού κλάδου του Ισλάμ τον Ουαχαμπισμό. Στην πράξη, αυτό σήμανε την ένταξη του Μπαγκλαντές στην φαρέτρα των δυτικών γεωστρατηγικών εργαλείων.

Όμως το Μπαγκλαντές είχε και τις δικές του βλέψεις σχετικά με την Βιρμανία. Γνωρίζοντας ότι το κρατίδιο του Ράκαϊν είναι πλούσιο σε φυσικό αέριο και πετρελαϊκούς πόρους, το 1978, επωφελήθηκε από πολιτική κρίση της Μιανμάρ υποκινώντας την μετακίνηση Ροχίνγκιας στο Ράκαϊν από το Μπαγκλαντές για να ενδυναμώσει τον μικρό αριθμό που βρίσκονταν, εκεί από προηγούμενες συγκυρίες. Απώτερος στόχος του ήταν η δημιουργία ενός κράτος Ροχίνγκια υπό την κηδεμονία του Μπαγκλαντές, που θα του έδινε την δυνατότητα πρόσβασης στους πόρους της περιοχής Ράκαϊν.

#### Ο ανταγωνισμός δύο σημαντικών παγκόσμιων αναδυόμενων δυνάμεων διέρχεται επίσης από το Ράκαϊν

Στην Νότια Ασία, Κίνα και Ινδία βλέπουν τον η μία την άλλη ως μια απειλή για την ασφάλεια των αντίστοιχων συμφερόντων τους (Korybko, 2015). Το κρατίδιο του Ράκαϊν, παίζει κομβικό ρόλο σ' αυτό τον ανταγωνισμό. Είναι το πεδίο όπου μέσω των σχεδίων κατασκευής υποδομών και αγωγών, των τελών διαμετακόμισης των εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, συμβάλλοντας δηλαδή στην τοπική απασχόληση αλλά και στο σύνολο της οικονομίας της Μιανμάρ, θα μπορέσουν να κερδίσουν το στρατηγικό πλεονέκτημα η μία έναντι της άλλης (Forino - von Meding - Johnson, 2017).

Η Κίνα και μεταξύ άλλων ένας αγωγός πετρελαίου. Η σχέση Κίνας με την Μιανμάρ χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Η συνεργασία με την Βιρμανία της δίνει πρόσβαση σε διευκολύνσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της Βιρμανία, στον Ινδικό Ωκεανό, (το οποίο καταλαμβάνεται σ' όλο του το μήκος, από το κράτος του Ράκαϊν ). Αυτό το γεγονός της δίνει στρατηγικά ερείσματα στην Νοτιοανατολική Ασία με ιδιαίτερο



σημείο τον έλεγχο των στρατηγικών στενών της Μαλάκα. Σε δεύτερο χρόνο η προσπάθεια της Κίνας σύναψης σχέσεων παράλληλα με την Μιανμάρ και με το Πακιστάν, θέτει σε λειτουργία έναν δικό της γεωστρατηγικό σχέδιο, που αφορά το περιορισμό της Ινδίας στην προσπάθειά διεκδίκησης της πρωτοκαθεδρίας ως περιφερειακή δύναμη (Μπρεζίνσκι, 284, 1997). Έτσι και αλλιώς όμως έχει επενδύσει στην Μιανμάρ τρεις δεκαετίες μαζικής αναπτυξιακής βοήθειας και προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού και θέλει να διατηρήσει αυτή την επιρροή.

Το 2015, η Κίνα, εγκαινίασε τον αγωγό Μείντεϊ (Maday), μήκους 2.400 χιλιομέτρων που διέρχεται την Βιρμανία καταλήγοντας στο κρατίδιο Ράκαϊν, στον Ινδικό ωκεανό. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μία τεράστια επιχείρηση τεχνολογικά αλλά και πολιτικά. Η διαδρομή, σημαίνει πολλά για τα κινεζικά συμφέροντα. Παρακάμπτει τα στενά της Μαλάκα, όπου καταγράφεται ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς πειρατειών, μειώνει την απόσταση διαδρομής του πετρελαίου κατά 700 μίλια και κατά 30% τον χρόνο διαδρομής, δια θαλάσσης, για να φτάσει στην Κίνα (Meyer, 2015). Γεωπολιτικά ομιλώντας αυτός ο αγωγός δίνει έξοδο της Κίνας στον Ινδικό ωκεανός. Με το 80% του συνόλου των εισαγόμενων υδρογονανθράκων στην Κίνα να διέρχεται από τα στενά της Μαλάκας ο αμερικανικός βος στόλος θα μπορούσε με ευκολία να μπλοκάρει τις ενεργειακές της προμήθειες σε περίπτωση κρίσης. Ο αγωγός της Βιρμανίας απελευθερώνει την Κίνα από έναν τέτοιο κίνδυνο. Παράλληλα δε με τον πετρελαιαγωγό Μείντεϊ, από το 2015 λειτούργησε και ένας δεύτερος, από το λιμάνι του Κιάπαϊγιου (Κγαικγυ), μεταφέροντας στην Κίνα μεθάνιο από τις πηγές της Βιρμανίας και το Κατάρ. Ο διπλός αγωγός, πετρελαίου - φυσικού αερίου Κίνα-Μιανμάρ, αντιμετωπίζεται ως επιθετική ενέργεια στο τις ΗΠΑ / NATO προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την έκβαση του γεωστρατηγικού σχεδίου στρατηγικής «περικύκλωση της Κίνας» (Vertzberger 1985-86). Ο αγωγός θεωρείται ως κατάκτηση μίας ακόμη μία χάντρας στο «Κολιέ των Μαργαριταριών» της Κίνας όπως ονομάζουν οι ΗΠΑ τα περιφερειακά συμφέροντα της Κίνας (Pehrson, 2006).

*Η Ινδία.* Μεταξύ Κίνας και Ινδίας, φαίνεται ότι η Ινδία υστερεί ως προς την ανάπτυξη των στρατηγικών και οικονομικών δεσμών με τη Μιανμάρ (Uradhyay , 2017). Στην κρίση με τους Ροχίνγκια η Ινδία υποστηρίζει τη Μιανμάρ, προσπαθώντας ακριβώς να προλάβει την καθυστέρηση στην μεταξύ τους σχέση, αυξάνοντας παράλληλα της επιρροή της μέσω



αναπτυξιακής χρηματοδότησης, και παίζοντας το χαρτί των πολιτιστικών σχέσεων αναφερόμενη στην κοινή βουδιστική κληρονομιά των δύο χωρών.

Για την Ινδία, οι σχέσεις με το Μπαγκλαντές και τη Μιανμάρ είναι κρίσιμες. Η Μιανμάρ είναι η πύλη της Ινδίας στη Νοτιοανατολική Ασία. Η Ινδία χρειάζεται τη Μιανμάρ για να συντονίζει τις νηοψίες της στον Νότιο Ινδικό Ωκεανό ενώ το κρατίδιο Ράκαϊν αποτελεί κομβικό σημείο για τις φιλοδοξίες της στον τομέα των υδρογονανθράκων και του εμπορίου (Uradhyay, 2017). Η Ινδία σε κάθε περίπτωση οφείλει αυξήσει τις αναπτυξιακές της επαφές



και να δομήσει σχέσεις φιλίας με την Μιανμάρ διότι η σχέση Μιανμάρ - Κίνας, της θέτει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και απειλεί να αντιστρέψει το πλεονέκτημά στον Ινδικό Ωκεανό.

### **...στο βάθος τα πλανητικά γεωστρατηγικά συμφέροντα της αμερικανικής υπερδύναμης**

Αν μέχρι σήμερα οι αμερικανικοί στρατηγικοί στόχοι ήταν στραμμένοι στην ενοποίηση την Μέσης Ανατολής υπό την εποπτεία της, σήμερα είναι καθαρό ότι οι στόχοι της στρέφονται στην Ασία, στον λεγόμενο Άξονα του Ειρηνικού (USA, 2017). Η σημασία του είναι πολύ νωρίς δηλωμένη σε επίπεδο στρατηγικής των ΗΠΑ με την χαρακτηριστική σημείωση ότι σε περίπτωση που αυτό δεν διευθετηθεί, θα δημιουργήσει «γεωπολιτικές τεκτονικές μετατοπίσεις» (Μπρεζίνσι, 1997, 261).

#### **Το πραγματικό διακύβευμα: ΗΠΑ εναντίον Κίνας**

Στην πραγματικότητα το μεγάλο παιχνίδι με τους Ροχίνγια είναι η σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας. Ο στόχος (του Ρινot) της Ουάσιγκτον είναι να διατηρήσει τη σφαίρα επιρροής της στο Δυτικό Ειρηνικό, ενώ για το Πεκίνο η συνεχιζόμενη αμερικανική κυριαρχία αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή.

Η ένδειξη που καθιστά την στροφή αυτή αναγκαία και επείγουσα, προς τον Ειρηνικό, είναι η αλματώδης ανάπτυξη της Κίνας. Για το λόγο αυτό η αμερικανική διοίκηση υιοθέτησε την «πολιτική περιορισμού της Κίνας» (containment), η οποία αναφέρεται στον δηλωμένο στόχο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, για τη μείωση της οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης της Κίνας.

Στην επερχόμενη μετατόπιση ισχύος προς την Κίνας, η Αμερική έχει εντοπίσει ως ένα από τα κρίσιμα για την συμβολή τους, κράτη της Νοτίου Ασίας, την Βιρμανία. Η θέση της οποίας έχει θεωρηθεί από την αμερικανική πλευρά, ότι μπορεί να έχει καταλυτικό αποτελέσματα. Σ' αυτά τα πλαίσια οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει τα γεωστρατηγικά τους σχέδια που θα τους επιτρέψουν να ελέγξουν την Μιανμάρ, ώστε να προασπίσουν τα συμφέροντά τους σε ένα πλαίσιο που θα λαμβάνει υπ' όψιν τις αλληλεξαρτήσεις σε παγκόσμια κλίμακα (Μπρεζίνσκι, 1997, 77-78).

#### **Η θρησκεία, η προσφυγική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση, είναι τα μέσα για το παιχνίδι ισορροπίας τη ισχύος**

Η αμερικανική υπερδύναμη, στην τελευταία ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Θρησκευτικών Ελευθεριών (26.04.2017), αναφερόμενη στις θρησκευτικές ελευθερίες, τοποθετεί πρώτη την Βιρμανία, σε μία κατάταξη 10 χωρών που Εγείρουν Ιδιαίτερες Ανησυχίες (Countries of Particular Concern). Σημειώνει ότι στην χώρα όπου το θρήσκευμα είναι κατά 89,3% ο Βουδισμός, «συνεχίζονται οι διεθνικές συγκρούσεις εναντίον του μουσουλμανικού πληθυσμού, ... δεκάδες χιλιάδες από τους οποίους εκτοπίζονται - είναι χωρίς ιθαγένεια, ευάλωτοι, ...στερούνται τη δημόσια λατρεία τους και υποβάλλονται σε εξαναγκαστικό εκβουδισμό» (United States Commission on International Religious Freedom, 2017, 22).

Η μουσουλμανική καταπίεση στον κόσμο σήμερα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης, εργαλειοποίησης του ζητήματος των μειονοτήτων (Renanrd, 2017). Η ένταση και η πολυπλοκότητα των θρησκευτικών και εθνοτικών προβλημάτων στη Μιανμάρ είναι υπαρκτή. Δεν μπορεί όμως να αγνοηθεί το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο και οι αιτίες που συχνά δεν είναι εμφανείς. Οι θρησκευτικές, εθνοτικές συγκρούσεις και σε συνέχεια οι προσφυγική και εν κατακλείδι η ανθρωπιστική κρίση δεν αποτελούν εθνικές συγκρούσεις αλλά εξωτερικές παρεμβάσεις, με την εργαλειοποίηση τοπικών στοιχείων. Απώτερος στόχος είναι η εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας η οποία θα νομιμοποιήσει τις εκκλήσεις για πολιτική και στρατιωτική παρέμβαση.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι σε εξέλιξη με την παρουσία εδώ μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ανεξάρτητων οργανώσεων του ΟΗΕ (UN specialized agencies), με την διαμεσολάβηση διεθνών παραγόντων και περιφερειακών οργανώσεων. Τον περασμένο Δεκέμβριο (2017), συνήλθε για το θέμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τα μεγάλα δυτικά δίκτυα ενημέρωσης έχουν ενεργό ρόλο σ' αυτή την διαδικασία. Κατασκευάζοντας μια υποδειγματική συνηγορία υπεράσπισης της δημοκρατίας, της σταθερότητας, των ανθρωπίνων δικαιώματα, γεγονός που αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για την κατασκευή της νομιμοποίησης επεμβάσεων κάθε απόχρωσης: ανατροπή, εισβολή, μακρόχρονη ή βραχύχρονη στρατιωτική παρουσία. Παρακολουθούν – χειραγωγούν το ζήτημα άμα τη γενέσει του, δημιουργώντας κλίμα κοινής συγκατάθεσης για τις επερχόμενες παρεμβάσεις με την δημοσιοποίηση εκατοντάδων ανακοινώσεων το καθένα από αυτά.

Η ίδια στρατηγική εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Λιβύη, το Ιράκ και σήμερα στη Συρία. Με αφορμή τους Ροχίνγκια φαίνεται ότι η δυτική γεωστρατηγική πολιτική βρίσκεται προ των θυρών να οδηγήσει το σύστημα σε κατάσταση «πολιτικής κρίσης», ώστε αυτό στη συνέχεια, υπό ορισμένες συνθήκες, να εισέλθει αναπόφευκτα σε ελεγχόμενο χάος και εν τέλει σε έναν προσδόκιμο «μετασχηματισμό» (Mann, 1992). Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ερμηνευθεί η συστηματική διαχρονική αναζωπύρωση των κρίσεων στην Μιανμάρ, ως μία έμμεση πλην σαφής παρέμβαση υπέρ των ευρω-ατλαντικών στρατηγικών συμφερόντων.

### Επίλογος

Το 2017 τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φέρνουν στο ευρύ κοινό μια μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστική κρίση των Ροχίνγκια που φαίνεται να προκαλούν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού της χώρας. Ο λαός των Ροχίνγκια είναι μουσουλμανική εθνότητα που ζει στην πολιτεία Ράκαϊν της Μιανμάρ με καταγωγή από τη Ινδία, κατέχοντας το 2,17% του πληθυσμού της χώρας, όπου είναι αναγνωρισμένες επίσημα από την κυβέρνηση, 135 διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Η έρευνα της ταυτότητας του ζητήματος, οδηγεί την μελέτη σε ολοένα και μεγαλύτερη κλίμακα ανάλυσης. Προσεγγίζονται οι τοπικές, περιφερειακές και εντέλει οι σε παγκόσμιο επίπεδο γεωπολιτικές τάσεις, στις οποίες ενέχεται η Νοτιοανατολική Ασία.

Το αποτέλεσμα καταδεικνύει την εμπλοκή των Ροχίνγκια σε μία διαμάχη με πρωταγωνιστές την αμερικανική υπερδύναμη και τις αναδυόμενες δυνάμεις της Νοτιοανατολικής Ασίας, Ινδία και Κίνα. Καταληκτικά αναδεικνύεται η σκόπιμη εμπλοκή των Ροχίνγκια σε ένα μεγαλύτερο γεγονός από αυτό που εμφανίζεται, ως ένα εθνικό πρόβλημα της Μιανμάρ, μία υποτιθέμενη θρησκευτική και εθνοτική δίωξη των Ροχίνγκια από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν σχέση με τη θρησκεία ή την εθνότητα αλλά αποτελούν εργαλείο με στόχο την υποκίνηση γεωπολιτικών εξελίξεως στην διαμάχη για την πρωτοκαθεδρία του γεωπολιτικού πλανητικού ελέγχου.

### Βιβλιογραφία

- Μπρεζίνσκι Ζ., (1997) Η μεγάλη σκακιέρα, Λιβάνης, Αθήνα.
- Andrew Korybko (2015). 2016 Trends and Geopolitical Forecast: Mega Analysis of Europe, Eurasia and the Middle East, Global Research, <https://www.globalresearch.ca/2016-trends-and-geopolitical-forecast-mega-analysis-of-europe-eurasia-and-the-middle-east/5498329> .
- Andrew Korybko (2015). 2016 Trends and Geopolitical Forecast: Mega Analysis of Europe, Eurasia and the Middle East, Global Research, <https://www.globalresearch.ca/2016-trends-and-geopolitical-forecast-mega-analysis-of-europe-eurasia-and-the-middle-east/5498329> (20.10.2018)

- Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR (2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-C. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR. pp. 12–15. (10.03.2018)
- Forino G., von Meding J., Johnson T. (2017). La religion n'est pas la seule explication derrière la traque des Rohingyas, The conversation. <https://theconversation.com/la-religion-nest-pas-la-seule-explication-derriere-la-traque-des-rohingyas-86180> (07.11.2017)
- Godard B., Renard C., (2017). Rohingyas, Ouïghours... : la carte des musulmans persécutés dans le monde 24/10/2017 [https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/rohingyas-ouighours-la-carte-des-musulmans-persecutes-dans-le-monde#link\\_time=1504765928](https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/rohingyas-ouighours-la-carte-des-musulmans-persecutes-dans-le-monde#link_time=1504765928)
- Government of Myanmar (2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Department of Population, <http://myanmar.unfpa.org/publications/2014-population-and-housing-census-myanmar-data-sheet> (15.03.2018)
- Government of Myanmar (2015). THE 2014 MYANMAR POPULATION AND HOUSING CENSUS
- Mann Steven (1992) Chaos Theory and Strategic Thought, [https://www.researchgate.net/publication/235215110\\_Chaos\\_Theory\\_and\\_Strategic\\_Thought](https://www.researchgate.net/publication/235215110_Chaos_Theory_and_Strategic_Thought) (08.10.2016)
- Mathieson David (2009). Perilous Plight: Burma's Rohingya Take to the Seas. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2009/05/26/perilous-plight/burmas-rohingya-take-seas> (20.02.2018)
- Meyer Eric (2015). With Oil And Gas Pipelines, China Takes A Shortcut Through Myanmar, Forbes. <https://www.forbes.com/sites/ericmeyer/2015/02/09/oil-and-gas-china-takes-a-shortcut/#1d2eabcf7aff> (20.03.2018)
- Oberti C., (2012). Burma's Rohingya minority are the Roma of Asia, [www.france24.com](http://www.france24.com/en/20120622-burma-rohingya-ethnic-violence-muslim-buddhist-rahkine-aung-san-su-kyi) <http://www.france24.com/en/20120622-burma-rohingya-ethnic-violence-muslim-buddhist-rahkine-aung-san-su-kyi> (19.03.2018)
- Pehrson Christopher J. (2006). String of Pearls: Meeting the Challenge of China's rising Power across the Asian. Strategic Studies Institute. <http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub721.pdf> (18.3.2018)
- Renard Camille (2017) Rohingyas, Ouïghours... : la carte des musulmans persécutés dans le monde 24/10/2017 [https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/rohingyas-ouighours-la-carte-des-musulmans-persecutes-dans-le-monde#link\\_time=1504765928](https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/rohingyas-ouighours-la-carte-des-musulmans-persecutes-dans-le-monde#link_time=1504765928) (10.03.2018)
- Reuters. Japan (2017). Thousands of panic-stricken civilians flee fighting in Myanmar's northwest". Reuters. Japan. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/28/asia-pacific/thousands-panic-stricken-civilians-flee-fighting-myanmars-northwest/#.WrAlKhPFJhB> (19.03.2018)
- Shreya Upadhyay (2017) The Future of India's Do-Nothing Policy Toward the Rohingya. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2017/12/the-future-of-indias-do-nothing-policy-toward-the-rohingya/> (21.03.2017)
- Simon Lewis (2016). Myanmar's Rohingya insurgency has links to Saudi, Pakistan – report. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/myanmars-rohingya-insurgency-has-links-to-saudi-pakistan-report-idUSKBN1450Y7> (22.03.2018)
- The 2014 Myanmar Population and Housing Census, The Union Report Census Report Volume 2, (11.03.2018)

- The World FactBook (2018). Burma. The World FactBook  
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> (12.03.2018)
- UNICEF (2013) Myanmar, Republic of the Union of  
[https://www.unicef.org/infobycountry/myanmar\\_statistics.html](https://www.unicef.org/infobycountry/myanmar_statistics.html) (9.03.2018)
- United States Commission on International Religious Freedom (2017) 2017 Annual Report, 3 Rapport, p.22  
:<http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf> (10. 01.2017)
- Upadhyay Shreya (2017).. The Future of India's Do-Nothing Policy Toward the Rohingya. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2017/12/the-future-of-indias-do-nothing-policy-toward-the-rohingya/> (21.03.2017)
- USA (2017) National Security Strategy of the United States of America  
<http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/12/2017.pdf> (01.01.2018).
- Usaid Siddiqui (2016). Muslim Minorities in Peril: The Rise of Buddhist Violence in Asia, Aljazeera, <http://studies.aljazeera.net/en/profile/usaid-siddiqui-160927065211332.html> (19.03.2018)
- Varshney, Ashutosh (2007). "Ethnicity and Ethnic Conflict" Oxford handbook of comparative politics.
- Vertzberger Yaacov (1985/86) .China's Southwestern Strategy: Encirclement and Counterencirclement. Foreignaffairs. <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1985-12-01/chinas-southwestern-strategy-encirclement-and-counterencirclement> (20.03.2018).
- Wikipedia (2018) Ataulah abu Ammar Jununi,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ataulah\\_abu\\_Ammar\\_Jununi](https://en.wikipedia.org/wiki/Ataulah_abu_Ammar_Jununi) (19.03.2018).
- World Population Review 2018 (2018). Myanmar Population 2018,  
<http://worldpopulationreview.com/countries/myanmar-population/> (12.03.2018)

### **Rohingya (Myanmar): the geopolitical narrative of the humanitarian crisis**

Professor George Sidiropoulos. University of the Aegean